

We hebben niet overal invloed op



Geld
Jaap Jongmsma

Een column schrijven terwijl je gedachten overstromen. Welke woorden komen dan op papier?

Vaak is er wel ruimte in je hoofd om een bepaald onderwerp op te pakken over iets dat je recent hebt meegemaakt. De coronacrisis treft alles. Privé, werk, kortom je hele leven. Wat is nu belangrijk om te schrijven? Over de onzekerheid op de hypotheekmarkt? Of over de regels rondom de reis- en annuleringsverzekering? Wat heeft nu direct aandacht nodig?

Thuis hebben wij het er dagelijks over hoe heerlijk eenvoudig het leven nu is. Geen verplichtingen met vergaderingen, sportverenigingen of andere afspraken. De kinderen zijn thuis aan het leren aan de keukentafel. De grootste crisis is dan dat je hoort dat juf het toch echt anders uitlegt. En juf heeft altijd gelijk!

Mijn vrouw en oudste dochter werken in de zorg. Je hoort van de gevolgen in hun werk. Je krijgt berichten van haar zorgcollega's onder ogen, die met de ambulance, mensen met het coronavirus hebben opgehaald uit Brabant. Haar reactie was dat wij het virus nog

ernstig onderschatten. Zij was zwaar onder de indruk en had er nog dagen last van wat ze allemaal had gezien. Het leek wel oorlog.

Op kantoor hebben we gekozen om de deuren op slot te doen. We zijn telefonisch of per mail bereikbaar. We werken wel door en zijn met zijn drieën op kantoor. We hebben gelukkig een ruime huisvesting waar we voldoende afstand van elkaar kunnen houden. Als kantoor denk je na over de gevolgen wanneer er een complete *lockdown* zou

Thuis hebben wij het er dagelijks over hoe heerlijk eenvoudig het leven nu is

komen. We hebben voor collega Jelle geregeld dat hij nu ook thuis kan werken. Nu kunnen we allemaal thuis werken mocht dit noodzakelijk zijn.

Wij merken nog niet dat het rustiger wordt. Wel is er minder telefoon en omdat je geen fysieke afspraken hebt is het ook op kantoor lekker overzichtelijk. Bijkomend voordeel is dat ik heerlijk op de fiets naar mijn werk kan. Afgelopen week belde een klant voor overleg. Hij had een financiering aangevraagd voor een garage. Was het wel verstandig om dit door te zetten? Zo merk je dat het iedereen bezighoudt en men probeert bewuste keuzes te maken.

We raken door deze crisis de controle kwijt. Er zijn allerlei zaken waar je geen invloed op hebt. Dit maakt je onrustig. Ik keek naar buiten en zag vanmorgen de koolmeesjes en andere vogels druk bezig – zich van geen coronavirus bewust. Dit deed mij denken aan de woorden van Jezus dat wij ons niet druk moeten maken over ons eten en drinken of ons lichaam. De Vader weet wat wij nodig hebben. Kijk maar naar de vogels, er wordt voor ze gezorgd en zijn wij niet meer waard dan zij?

► Jaap Jongmsma is financieel adviseur bij bureau Rentmeester Financieel Advies in Damwâld